

SALLY

De Vuurvogel

Wie is SALLY?

Hallo en aangenaam, wij zijn SALLY! We zijn de kriebels in je lijf, het sprongetje van je hart en de muziek in je hoofd. Samen met jou gaan we op avontuur, we zoeken naar nieuwe dingen, we proberen dingen uit en vinden oplossingen. We dansen met ons hoofd, ons lijf en ons hart. Tijdens het dansen zijn we blij, boos, verdrietig maar ook heel nieuwsgierig! Met onze bewegingen vertellen we een verhaal zonder woorden. Welk verhaal zie jij? Hoe danst jouw hoofd, jouw lijf en jouw hart? Dans je met ons mee?

Wie heeft de Vuurvogel gemaakt?



Dit is **Stefan**, hij maakte de dans en werd daarbij geholpen door **Patrizio**



Hoorde je de muziek? Die heeft **Wouter** gemaakt



Vond jij de kostuums ook zo bijzonder? Die heeft **Thera** bedacht



Dit zijn **Giorgio**, **Thirza**, **Luis** en **Kiki**, zij dansten de voorstelling



Misschien heb je in de zaal wel gezien dat **Elke** met het licht speelde



Het spelletje dat je nu speelt, is bedacht door **Sophie**

Waar kan ik nog meer van **SALLY** zien?