



De Vuurvogel

Het verhaal van SALLY's Vuurvogel gaat over vrij zijn, het nest durven te verlaten en lekker rondfladderen. In deze **prentenboeken** komen die thema's ook aan bod. Ga op een ochtend naar de bibliotheek en lees samen een mooi boek. Boeken die wij goed vinden passen bij het verhaal van de Vuurvogel zijn:

- Coco kan het!
- Samen hier
- Laat maar los Koala
- Wild enthousiast over mama's/papa's
 - Misschien...
 - Jij bent goed zoals je bent
 - Geluk voor kinderen (vogelboek)
 - Doortje en de vogel



Na het lezen van het boek kunnen jullie elkaar deze vragen stellen:

- Kun je mij vertellen wat je leuk vindt aan dit boek?
- Wat vond je niet zo leuk en hoe komt dat?
- Welk plaatje vind je mooi? En welke vind je grappig? Welk plaatje vind je niet zo fijn?
- Wie uit het verhaal lijkt het meest op jou en waarom?
- Op wie zou je willen lijken? En waarom?
- Waar ben jij goed in?
- Wat zou je ook wel willen kunnen?
- Wat vind jij ook nog moeilijk?
- Op wie uit dit verhaal lijkt ik volgens jou?
- Wat vind je dat ik al goed doe?
- Wat mag ik nog van jou leren?
- Wil je nog een boek lezen?